



Nieuwsbrief uit Nepal en Nederland (3) - december 2024

Woord van voorzitter Charles

In mei ontving je onze laatste nieuwsbrief, waarmee we ruimschoots voldoen aan onze belofte niet meer dan 2 à 3 nieuwsbrieven per jaar te sturen. Toch was dit een heel bijzonder jaar, ook al omdat we ons derde lustrum vierden. Om dat te vieren organiseerden we challenge reizen naar Nepal en een virtuele trekking van Utrecht naar Kathmandu (zie hierna). Ook slaagden alle twaalf kinderen die in klas 12 zaten voor hun eindexamen. Een groot succes voor henzelf en zeker ook voor hun begeleiders Ratna en Reba.

Omdat ze het hostel hebben verlaten betekende dit tegelijk een forse daling van ons kinderbestand. Afgelopen jaar streefden we ernaar meer dan ons gemiddelde aantal van vier kinderen aan te nemen. Het werden er drie. Komend jaar streven we weer naar zes à zeven nieuwe kinderen.

Financieel draaiden we afgelopen verslagjaar (van 15 juli 2023 tot en met 14 juli 2024) net positief, ook het nu lopende verslagjaar ziet er positief uit met name dankzij de challenge donaties. Zonder deze donaties moeten we ons enige zorgen maken. Dus je steun blijft onmisbaar!

Onze kinderen en het hostel

Het hoogtepunt van het afgelopen schooljaar was dat alle twaalf kinderen van klas 12 hun eindexamen gehaald hebben. Tien van hen al voor de zomer en twee na een herexamen in het najaar. De meeste van hen hebben besloten verder te gaan studeren via een bacheloropleiding.



Elf van de twaalf afgestudeerden

Van de vier kinderen die we in het voorjaar hebben toegelaten tot ons programma bleek er eentje volgens de school niet geschikt. De overige drie hebben uitstekend hun draai gevonden met elkaar en de andere kinderen.



Leuk om te vermelden is dat twee van onze afgestudeerden uit klas 12, Dawa Tamang en Mingmar Sherpa, zich gemeld hebben om een bijbaantje in de keuken te vervullen. Voor deze banen lukte het steeds niet om geschikte kandidaten te vinden. Zo verdienen beide jongens een deel van hun schoolgeld en hebben ze een gratis kamer en eten in het hostel. Reba en Ratna zijn heel blij met hen.

De virtuele challenge tocht van Utrecht naar Kathmandu

In het voorjaar van 2024 bedachten we dat we ook voor mensen die niet meer in de bergen kunnen of willen wandelen - en anderen die bijvoorbeeld bezwaar hebben om verre vliegreizen te maken - toch iets wilden organiseren dat bij onze originele doelgroep van Nepal-liefhebbers en wandelaars past. We verzonnen een enorme virtuele wandeltocht van Nederland naar Nepal. De kortste weg is 8200 km, maar die loopt via Oekraïne en Rusland, wat we zelfs virtueel geen aantrekkelijk idee vonden. Dus via Turkije, Iran, Pakistan en India, waarmee de afstand 1000 km langer werd.

Vlak voor de startdatum (24 augustus) hadden we nog weinig inschrijvingen. We waren bang dat we niet genoeg kilometers zouden kunnen maken en onderweg zouden 'stranden'. Als noodgreep hebben we toen ingesteld dat de deelnemers ook mochten hardlopen, fietsen en zwemmen. Dat hielp en motiveerde tot verdere deelname, want uiteindelijk hadden we in Nederland 68 deelnemers. Ook de kinderen uit het hostel in Nepal hebben twee keer meegewandeld en zo de nodige kilometers bijgedragen. Tijdens de tocht verzorgden de organisatoren (Ivo en Angelique) updates van hetgeen je gezien zou hebben als je de tocht werkelijk gemaakt had.

In de eerste week werd er gezamenlijk 5742 kilometer afgelegd en waren we tot onze verrassing al in Iran. De deelnemers maakten ook daarna zoveel kilometers dat we in de loop van de tweede week het eindpunt, de stupa van Boudhanat (afstand 9428 kilometer) al hadden bereikt. We hebben toen besloten om de reis voort te zetten naar de top van de Mount Everest.

Op vrijdag 20 september hebben we de top bereikt en kon de vlag van Sathiko Sath worden geplant. Uiteindelijk hebben we samen 22050 kilometers afgelegd in vier weken.

Ook financieel zijn alle verwachtingen ver overtroffen. De opbrengst van alle donaties samen is € 16.564. Hiermee kunnen we 7 tot 8 kinderen 1 jaar onderwijs, verblijf, kleding en begeleiding geven.

Hieronder de afgelegde virtuele tocht en Tenzing Sherpa (virtueel) met onze Sathiko Sath vlag op de Mount Everest.



Verslag Numbur Challenge reis

Half oktober 2024 vertrokken 9 deelnemers plus bestuurslid Taco Remmers als reisbegeleider naar Nepal voor de Sathiko Sath Numbur challenge reis. Iedere deelnemer zorgde voor tenminste € 500,- aan donaties en de reisorganisator, Sunita Reizen, droeg ook nog eens € 100,- bij voor iedere deelnemer.

Op de dag na aankomst in Nepal bezochten de deelnemers eerst het hostel. De groep werd zeer hartelijk verwelkomd door Ratna, Reba, Lakpa en bijna alle twaalf net afgestudeerde studenten van klas 12.



Na het hostel bezochten de deelnemers de Little Angels' School waar ze een ontmoeting hadden met de heer Mukunda Raj Sharma, de directeur van de school. Van hem kreeg Sathiko Sath een mooi compliment. Hij vertelde dat het wel vaker voorkomt dat NGO's onderwijs voor kinderen op de Little Angels' School mogelijk maken, maar dat alleen Sathiko Sath dat al 15 jaar lang doet. Bij de andere NGO's stopt het vaak na 2 à 3 jaar.

19 oktober begon de groep aan de trekking. Eerst een lange dag met de bus en de hele Nepalese crew naar Shivalaya. Daarna te voet verder met als hoogste challenge de pas Gyajo La op 4880 meter. De meeste nachten werden doorgebracht in tenten. Tijdens de hele

trekking kwamen ze maar een handjevol andere toeristen tegen. Dat versterkte het gevoel met iets heel bijzonders bezig te zijn. Op 27 oktober werd de pas bereikt.



Gyajo La pas op 4880 meter



highcamp 4500 meter, 26 oktober

Al met al was het een bijzonder mooie, pittige, leuke en gezellige trekking waar de deelnemers nog vaak aan terug zullen denken.

De Numbur Challenge reis heeft ruim € 6.700 aan sponsorgeld opgebracht.

Mocht je ook een keer mee willen met zo'n challenge reis voor Sathiko Sath? Een volgende – meer cultureel georiënteerde reis - vertrekt in het voorjaar 2025. Meer info: kijk op de website van [Sunita Reizen](#).

Oproep tot donatie

Mocht je onze stichting financieel willen steunen dan zijn er verschillende mogelijkheden:

. Direct op rekeningnummer **NL12 RABO 0110 4606 26** t.n.v. Stichting Sathiko Sath; wil je in dat geval alstublieft je contactgegevens toevoegen zodat wij je kunnen bedanken voor jouw gift.

. Via de [steunpagina](#) op onze website.

Kerstgroet van onze kinderen in Nepal



Ook het bestuur van Sathiko Sath Nederland wenst iedereen een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar.

[Kijk ook op Facebook](#) | [op Instagram](#) | [Stuur naar een vriend](#)

Copyright © 2013 Sathiko Sath, All rights reserved.
www.sathikosath.nl

Ons e-mailadres:
info@sathikosath.nl

Ons rekeningnummer:
NL12RABO0110460626

[afmelden voor de nieuwsbrief](#)

